

D R A G Ø R M Å L O G P R Ø V S T E S P R Ø G.

Om vande og fisk.

Om tidligere tider provstevisitater fortaltes i lærerkvæse ofte mange sorgmuntre historier. Her er en selvoplevet fra mine drøngår i Dragør.

Provst og drenge talte faktisk hver sit for den enden part uforståelige sprog til stor nabo for de tilstede vende, der kunne følge sagen fra begge sider.

Provsten forsøgte selv at examinere, og talen var om forskellige slags vande, ferske vande, rindende vand etc.

"Er en bek så et rindende eller et stillestående vand?"
"Det står stille".

Provsten ser spørgende på læreren, (min far), der må forklare sagen. Der findes ingen rindende vande på Amager, men gadekaret i Dragør, der vist var en rest af en tidligere bek, hed aldrig andet end "Bækken", og vi ~~havde~~ Dragørbørn vidste ikke bedre, end at en bek var et gadekær; så meget mere som et andet vandhul kaldtes "Batteribækken".

Så forklarede provsten da, hvad en bek var for noget, og spurgte derefter, hvad et gadekær da også kunne kaldes.

XK "En "væl", svarede vi.

Atter et spørgende blik til læreren, der måtte forklare, at de forskellige vandhuller rundt omkring byen kaldtes "væle".

I stedet ville provsten nu gjerne vide, om vi ~~da~~ ikke kendte ordet dam.
"Joe", lød det i kor.

"Er der fersk eller salt vand i en dam?" blev der så spurgt.
"Salt", svarede vi alle glade over at vide besked.

Læreren forsøgte at forklare det tilsyneladende markelige svar, men fik ikke lejlighed, før næste spørgsmål lød.

Tamen, hvilken slags fisk lever der ~~da~~ i en dam?
Og atter lød det i kor: "Torsk, redsydter, åll!"

Provsten ville nu til at forklare, at en ~~XX~~ dam jo da havde fersk vand, hvor den slags fisk jo ikke kunne leve, men læreren fik da lejlighed til et forklare den undrende provst, at den eneste slags dam, børne/kendte, var "dammen" i en fiskerbåd, hvor fiskene jo opbevares i salt vand.

Nå, provsten forsøgte så at redde øren ved et nyt spørgsmål, der skulle klare børnenes begreber.

"I kender vel aborren og ved, hvad slags vand den lever i.
Jo, den kendte vi da godt nok, og den levede i salt vand."

Provsten måtte rynte på hodet og læreren forklare. Det havde sin rigtighed, for Dragør havn var ier masser af aborrer, og det var de eneste aborrer vi børn i Dragør kendte.

Så måtte provsten give op. Det væl, kun 15 km fra København, var ham svært at forstå, og læreren overtog examinationen.

Til overstående skal forklares, at "Batteribækken" vel var en analogi til "Bækken". Den hed da også "Batterivslen".
Ordet "væl" eller "væle" kan måske afledes af det hollandske ord "weel" for en lille vandsamling, men det kan også have forbindelse med det danske ord for vadedsted "vedel".

Vandet i Dragør havn var nok inderst inde noget brakt.

Da jeg er født i 1888, må episoden have fundet sted omkring århundredeskiftet.

Oluf Egerod.

Oluf Egerod,
skoleinspektør, Hagavej 10, m.
Sæborg, Danmark.
Tlf. 50-1891. Postkonto 2 82.