

GOLDEY GATE

Fish Rock Mayth 8th 87

Kjære Forældre:

Det er en lang Tid siden jeg
skrev til Eder, I tror vel jeg
er baaede død og begravet
jeg er dog i bedste Velgaende
jeg har været paa mange
Steder og tænket meget
omkring, saa jeg har
ikke kunnet spare Penge
sammen, jeg har været
en Tid her i California
jeg arbejdede paa denne
Plads sidste Sommer
og tog herfra til San
Francisco igjennem jeg
rejste over til Sandwicks
øerne, og tog fra Honolulu
en. til en anden G. og
forsøgte at faa et Job

jaa en Plan tage
og siden blive Foreman
for et Gang af Binesere.
Formændene ere alle
hvide. Saa Grund af
megen tørke, og da de
harde plenty af Folk
saa var der ingen
Chance for mig, und-
tagen om jeg ville vente
en Tid, men da my
Money var næsten gaa
saa tog jeg tilbage
til Honolulu, og da der
ikke var noget at
jaa at gøre der, saa
monstrerede jeg med
en amerikansk Trema-
ted Skonnert som
laa og ventede paa
Sukker, og skulde gaa
til San Francisco

vi havde en stormig
Reyse, men ellers gik
alting all recht. Jeg
fik fri Reyse med en
lille Skonnert, og paa
Kysten til en Savnalle
men da de ikke gav
mere end tyve Gallero
om Maanedens til at
begynde med, saa
var jeg der ikke længe,
men gik op paa ^{til} denne
Plads igen, hvor jeg har
35 om Maanedens og
kost. Pladsen er hvad
vi kalde en Landing
hvor Sommeret kom-
mer ned fra Høllen
vi stable det op og
laste de smaa Kæbe
der kommer ind her

2008/52

og bringer det ned
til San Francisco.
Lønnen er temmelig god
her i California om Som-
meren men om Vinter-
en, eller rettere sagt
Regntiden er den gjer-
lav, næsten alle Høller-
ne stoppe arbejdet om
Efteraaret, denne Plads
er omtrent 100 Mil
nord for San Francisco.
Lønnen for Lønnen er
om Sommeren 35000 om
Maanedes, med Hvert
Skibe de fleste af Matro-
serne her paa Kysten ere
Skandinaver, Jeg tænker
det er daarlige Tidter
i gamle Landet, det er
en skam jeg ikke kan
sende Peter Fingene

GOLDEN GATE

endnu, jeg har skammet
mig for at skrive hjem
jeg skal spare dem sam-
men nu og sende dem
naar arbejdet stopper
her, og jeg kommer ned
til Frisco. Der er for
mange Cinesere her
i California, de arbejder
billigere end hvide
Mænd, saa de forsøgte
at drive dem ud sidat
Sommer ~~var~~ paa flere
Steder, men det lykke-
des ikke, da Regjeringen
sendte Tropper til at
beskytte dem, jeg lider
ellers California godt
men man maa i Regj.

en arbejds over tolv
Timmer om Dagen, og
det er for det meste haardt
arbejde man finder i
denne Stat, en Mand
kan samle Penge her,
naar han kan faa
et stœdigt arbejde
Aaret rundt men det
er ikke godt naar
man ikke har det
Jeg vil nu slutte for den
ne Gang jeg længe efter
at høre lidt fra Eder,
og haaber at I er alle
raske derhjemme,
med mange Hilsener
til Eder alle fra
Eders Søn

Christian Holte