

### Husets beboere i 1700- og 1800-tallet

Omkring 1700 var Bodestræde 9 beboet af de to søstre, *Sass* og *Anna Madsdatter*. *Sass* var gift med *Peder Stephensen*, og dette par samt deres datter døde alle under pesten.

Søsteren *Anna Madsdatter* var gift med skomager *Jacob Sibrandtsen*. Han var skomager om vinteren, men stod til søs om sommeren.

*Anna* døde i 1710, og *Jacob* giftede sig hurtigt igen med *Maritje Albert Tiesen* - en 23-årig Store Magleby-pige. Men hos dem gik pesten også på hugst - *Jacob* Skomager og hans 4-årige søn *Mads* bukkede under.

Tilbage i huset sad *Maritje* med *Jacobs* to overlevende børn. Hun giftede sig året efter med en jævnaldrende sømand, *Pieter Pietersen Asmus* den unge, som nogle år senere blev lods ligesom sin far.

Da *Jacob* Skomagers søn *Pieter Jacobsen Sibrandt* blev voksen, førte han skomagervirksomheden videre og overtog også huset, mens *Maritje* og *Pieter Pietersen Asmus* valgte at bygge et nyt hus på det haveareal, der lå vest for huset, ned mod Badstuevælen. Det er det hus, som i dag har adressen Badstuevælen 18, matrikel nr. 171. Man kan gætte på, at denne udflytning må være sket engang i 1720'erne.

*Pieter Jacobsen Sibrandt* giftede sig med *Marchen Sørensdatter* fra Badstuevælen 16. Tre af deres børn nåede voksenalderen. Den ældste søn, *Jacob*, blev styrmand. I foråret 1748 blev han sendt fra København til St. Petersborg for at hente og føre en der købt galiot.

På tilbagevejen døde *Jacob* og blev begravet i Kronstadt. Da galioten passerede forbi i Øresund, sejlede hans far ud med en fiskerbåd for at hente sønnens "køjetøj og kiste". Heri viste sig at være to små kasser med tællelys, indkøbt i St. Petersborg. Nu var der netop pr. 1.4. udstedt et forbud mod at indføre lys fra udlandet. Havde *Jacob* købt disse lys før eller efter denne dato? *Pieter Jacobsen* hævdede, at de var købt før. Hvis de var købt senere, skulle de igen udføres af landet. Sagen gav anledning til forbrug af en del papir og blæk indenfor toldvæsenet og Rentekammeret.

*Pieters* to døtre, *Kirsten* og *Trein*, blev gift med henholdsvis skibskaptajn *Cornelis Krabbe* og styrmand *Henrich Pietersen Bager*.

*Cornelis* var i foråret 1772 fører af den 96 læster store københavnske fregat "Sophie Christina". Turen gjaldt St. Croix på de vestindiske øer. Af besætningen på 16 mand var de 6 fra Dragør - bl.a. *Cornelis* svoger, styrmand *Henrich Pietersen Bager*.

I september 1772 ramtes skibet ved St. Croix af en kraftig orkan og gik på grund. Under de langvarige strabadser i forbindelse med bjergning af skib og gods pådrog besætningen sig en eller anden sygdom, som bevirkede at de fleste af dem døde - i hvert fald både kaptajnen og alle folkene fra Dragør. De to søstre *Kirsten* og *Trein* blev således begge enker ved denne tragedie.

Efter *Pieter Jacobsen Sibrandts* død i 1784 blev det i første omgang *Trein* og *Henrichs* børn, der overtog huset.

Siden blev det styrmand *Jan Theisen Juncker*, gift med den ene datter *Marchen Henrichsdatter*.

Jan Theisen Juncker stammede fra Strandgade 30. Han og *Marchen* fik tre børn. Sønnen *Theis* døde 22 år gammel i Calcutta. Datteren *Trein* skulle i 1831 have været gift med en person, som imidlertid hængte sig fem dage før brylluppet.

Yngste datter *Marchen* blev 1828 gift med *Hans Pedersen Westermann* fra Stettinstræde 9, og de bosatte sig i hendes barndomshjem.

Efter Jan Theisen Junckers død i begyndelsen af 1840'erne, blev huset købt af forhenværende foged *Pieter Jensen Skriver*, som lod det gamle hus nedrive og et nyt bygge. Det var ikke fordi han selv ville bo der - det skulle bruges til udlejning.

*Trein Juncker* var da blevet gift med en arbejdsmand fra Langeland og flyttet hen i Byskriverstræde 2, mens hendes søster *Marchen* og familie flyttede til Strandstræde 15.