

# DRAGØRS LYKSALIGHEDER — Dagligt Liv i den lille Fiskerby



Insp. Rander ved Tekn. Institut har den herligste lille Grønlander.

Fru Doktor Rud laver Te til sin Svoger, Redaktøren.

Fabrikant Busch-Jensens Ungdom lægger til ved Baadebroen.

Doktor Dich og hans unge Hustru betragter bedrøvede deres molesterede Bil.

Selve Trafikministeren tager Solbad med sin Niece, Ellen Andersen, fra Paris.

Direktør Axel Christensen maler Blomsterkasser og hører Nyt af sin Stockholmer-Søn, Konrad.

Den lille Idas Kartofler. Hendes Moder, Fru Bankdirektør Pontoppidan, graver dem op.

Fru Direktør Thomsen spillet Krokett med Anne-Lise og Ove Rud, en Søn af Lægen.

Konerne ved Vandposten. De to Svigerinder, Fru Kaptajn Klær og Fru Slotsforvalter Erhardt Petersen.

UDE paa den yderste ikke Spor nøgne Ø, vort kære lille Amager, ligger det fem Hundrede Aar gamle Dragør og lokker. Mange gode Københavnerne har ladet sig lokke til at slaa sig ned for Sommeren i den hyggelige Amagerdyll, og at de har valgt den bedre Del, kan man hurtigt overbevise sig om ved en lille Lyntournée i de bugnende Haver.

Om det saa er Solen, har den ladet sig lokke til Dragør. Over Hovedstaden lurer mørke Skybilleder, men i Dragør skinner Solen rigtig gammeldags, venligt og uden Forbehold. Den leger hen over det blikstille

Vand, hvor Ungdommen tumler sig i Kajakker og Kanoer. Selv de mindste synes at være fuldbefarne og haandterer Aarer og Sejl som den gæveste Dragørlods.

Fru Fabrikant Busch-Jensen kommer netop ind for fulde Sejl i en Jolle, bemanded med hendes tre Sønner, Henning, Oscar og Erik og et Par Kammerater, da vi kikker ud paa Stranden.

Paa en lun Veranda laver Fru Doktor Rud Eftermiddagste til sin Svoger, Redaktøren; hendes Dreng er strøget af Gaarde, han har vigtigere Ting for. Da vi finder ham, kan vi kun billige den fremmelige unge Mands Smag, han spiller Krokett med

den mest henrivende lille Elsa Beskov-Pige, en Datter af Direktør Thomsen, Skandinavisk Jutefabrik.

Bag en kilometerlang Lavendel-Allé, mellem bløde Plæner med raffinerede Marmorgulvtæpper, der bærer de solide Havemøbler, pusler Direktør Axel Christensen fra det Amager Diner transportable, i sin Sommerhytte captif.

Nu vil vi finde Dragørs Patriark, selve vores Trafikminister, der lige har sørget for, at vi har faaet de rare Kilometer-Returbilletter til vores Gaature, som B. T. har bedt pønt om; men det truer med en slem Forskrækkelse. Lige paa Hjørnet bra-

ser to Biler sammen. Doktor Dichts lille graciøse Opel flænses brutalt op af den lokale Jordbærgrossererens Flodhesteford, der hverken tager Hensyn til Ungdom eller Skønhed, eller noget saa ligezyldigt som et Vejsving, og det lokale Politit møder op til Doms i en Haandevending. Selve Trafikministeren lader sig ikke forstyrre, men nyder som den Vikingegubbe, han er, den dejlige Sommerdag og det behagelige Selskab af sine søde Døtre og en Niece, der er kommet hjem fra Paris for at holde Ferie i Dragør. Sig saa ikke, at Dragør ikke ejer alle Slags Charmer!

Hun lokker og hun drager —