

Husets beboere i 1700- og 1800-tallet

Det må være *Anders Hansen Skomager*, der har ladet dette hus på 6 fag opføre engang i 1750'erne.

Det vides ikke, hvorfra han stammede. I 1752 blev han gift med en pige fra Dragør, *Anna Olsdatter*, der var søster til ejeren af huset skråt overfor - skipper *Hans Olsen Broder* i Bymandsgade 10 - og derfor også opvokset i Strandstræde 13.

Anders var overhovedet ikke sømand. Han blev ved sin skomagerlæst, og måske var han en skomagersvend på valsen, der var blevet hængende i Dragør.

Anna fødte ni børn, men "spildprocenten" var stor. Kun to sønner nåede frem til voksenalderen *Hans*, der blev orlogsmatros, og hvis skæbne ikke kendes, samt *Ole*, der blev skipper og giftede sig til huset Chr. Mølstedsgade 4. Han tog sin mors slægtsnavn til sig - kaldte sig *Ole Andersen Broder*.

Anna Olsdatter døde i 1769, hvorefter Anders giftede sig med *Rainow Hansdatter*, en skipperdatter fra Vestgrønningen 18. Mens Rainow ventede sit første barn, døde hendes mand, og hendes lille søn fik derfor navnet Anders efter sin far.

Rainow opretholdt herefter tilværelsen ved sin væv. Hun havde sin søn boende, til hun døde i 1805, hvorefter han overtog huset sammen med sin hustru, *Inger Hans Hiulberg*, der stammede fra Strandlinien 39.

Anders Andersen var skipper, men havde tilnavnet Skomager efter sin far. Han og Inger fik fire børn. Anders døde i 1838, mens hans kone døde i 1834.

Deres ældste søn, Anders, ernærede sig i sine yngre dage som bødker, hvilket bevirkede, at han resten af sine dage fik tilnavnet *Bødker*, selv efter han omkring 1840 var blevet skipper.

I 1840 blev han gift med *Marchen Tønnes Jans* fra Vestgrønningen 30, og dette par overtog Bymandsgade 9. De havde hans ugifte søster *Ane* boende i huset. Anders og Marchen fik to børn, *Anders* og *Inger*.

I 1853 blev denne lille familie hård ramt. De første tilfælde i Dragør af den frygtelige koleraepidemi er registreret her i huset. Anders blev bragt syg hjem fra et skib i Nyhavn. Han smittede sin kone og de døde begge, henholdsvis den 16. og 17. juli. Deres to halvvoxne børn overlevede, mens Anders' ugifte søster, som boede hos dem og sikkert har plejet dem, døde den 29. juli.

Set på denne sørgelige baggrund er det klart, at huset kom til salg. Det blev erhvervet af *Niels Jansen Borg*, som ernærede sig som matros, møllerkusk og skoflikker. Denne familie boede her til slutningen af 1800-tallet.