

Jens Eyberts Plads 6 - Husets beboere i 1700-tallet

De første beboere på dette sted var *Niels Nielsen* og hans hustru *Trein Pietersdatter*.

Niels må, selv om han har oplyst at være født i Skanør, være søn af den gamle *Niels Nielsen Jyde* fra Strandstræde, og Trein var gårdmandsdatter fra Kinkelgade i Store Magleby.

I 1695 lod han sig indskrive i Københavns Skipperlav. Omkring 1700 skulle han iflg. Chr. Nicolaisens "Amagers Historie" eje en jagt, der gik på England og Portugal, men i 1705 oplyste han, at han sejlede med en ostindienfarer som overstyrmand.

Niels fortsatte muligvis med langfartssejladser som styrmand på de store københavnske kompagniskibe, men måske er han identisk med den lods, Niels Nielsen, som er nævnt i 1719. Da han døde i 1727, kaldtes han Niels Nielsen Steuermann.

At han har været langt omkring, bekræftes af, at han i 1708 havde kautioneret for en mand ude i Trankebar - et beløb, som hans søn efter hans død blev afkrævet at udrede.

Niels og Trein havde kun en søn, *Cornelis Nielsen*, og han overtog huset efter dem. Han var gift to gange og hentede hver gang sin brud i Store Magleby.

I 1720'erne var han skipper på sin jagt "Lunden" på 10 læster. Med dette fartøj sejlede han store mængder brænde fra holstenske byer til København. Senere blev "Lunden" udskiftet med "De 3 Brødre" på 18½ læster.

I 1743 var han den største skatteyder i Dragør, idet han betalte 22 rigsdaler. i formueskat, foruden at der betaltes 26 rigsdaler. i skat af hans umyndige datters mødrene arv på 1.300 rigsdaler.

I 1749 valgtes han til byens foged og var yderst respekteret for sit arbejde. Dette embede beklædte han til 1773, hvor han selv frasagde sig det. Det er nok ham, der har udbygget ejendommen og givet den det smukke udseende, som man kan glæde sig over den dag i dag.

Der var mange børn i huset - også sammenbragte - da Cornelis' anden hustru havde været gift tidligere. Men ikke alle børnene nåede voksenalderen. Det blev sønnen, *Jacob Cornelissen* med tilnavnet *Raagaard* - som han antog efter sine halvsøskende - der overtog huset.

I 1770 giftede han sig med den 16-årige skipperdatter *Anna Theisdatter*, som allerede døde 4 måneder senere.