

Kongevejen 1 - Husets beboere i 1700- og 1800-tallet

Det var *Jan Jansen Captain*, der som den første byggede sig et 7½ fags hus her på stedet. Han stammede fra Kongevejen 15 og blev gift 1744 med *Leudo Jan Palm*, en skipperdatter fra Lybækstræde 2. Jan blev indrulleret som skipper i en alder af 26 år på den 19 læster store jagt "Junge Jan" med en besætning på tre mand og en dreng.

Samtidig angav han, at han da havde sejlet i 14 år. Det vil sige, at han skulle være kommet til søs som 12-årig, hvilket synes lidt tidligt. Men Dragørs drenge var ikke ret gamle, når de kom med deres far ud at sejle.

Leudo og Jan fik kun en datter *Ane Jan Captain*, som i 1773 giftede sig med fogdens søn, *Jacob Cornelissen Raagaard*, og flyttede hen på Jens Eyberts Plads 6. Efter Jacobs død ægtede hun skipper *Jens Eibertsen*. Ane døde barnløs i 1831 som en meget velhavende enke.

Efter Jan og Leudos død i 1797 og 1803 blev deres hus overtaget af *Jens Eibertsen* og *Ane*. De boede her ikke selv, men brugte huset til udlejning.

Efter Anes død blev huset overtaget af lods *Jacob Tønnesen Captain*, hvis far var fætter til Ane. Han har formodentlig været blandt de mange fjerne slægtninge, der myldrede frem for at få del i Anes rige bo efter hendes død.

Jacob Tønnesen Captain stammede fra Lodsstæde 9 og var i 1826 blevet gift med *Trein Hans Møller*. Parret fik mange børn, hvoraf døden høstede sin part, men seks af dem nåede dog frem til voksenalderen. Der skulle derfor være plads til i hvert fald nogle af de mange børn, når de blev voksne og selv stiftede familie.

Midt i 1830'erne er huset blevet delt, således at sønnen, lods *Jørgen Jacob Tønnesen*, boede den vestre del (Kongevejen 1), mens Jacob og Trein boede i den øste ende (Kongevejen 3). I 1863 blev der bygget en nord-sydgående fløj på huset ud mod Vestgrønningen.

Jacob og Trein døde i 1873 og 1880. Det blev datteren *Grith Jacob Tønnes*, som med sin ægtefælle, skibsfører *Peter Petersen Holte*, overtog forældrenes fløj (matrikel nr. 62c). Hendes broder, *Jørgen Jacob Tønnesen* beholdt sin del (matrikel nr. 62b), mens fløjen ud mod Vestgrønningen blev overtaget af skibsfører *Henrich Jacob Strømberg* (matrikel nr. 62a).